

## Busdagtocht donderdag 8 oktober a.s.

Een dagje op het water

Nadat iedereen is ingestapt, rijden wij rechtstreeks naar Drimmelen, waar de boot al op ons ligt te wachten.



Aan boord worden wij ontvangen met koffie en appelgebak.

Tijdens de 5 uur

durende vaart gaan wij veel zien.

De tocht gaat via de Biesbosch naar de sluis bij Werkendam.

Vervolgens komen wij op de Beneden Merwede met langs de oevers uitzicht op de plaatsen

Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht, Papen-

drecht, Zwijndrecht en Dordrecht. Wij varen verder door de Dordtse Kil, het Hollands Diep, onder de Moerdijkbruggen door naar de Amer en leggen tot slot weer aan in Drimmelen.

Tijdens deze tocht is er een uitgebreide en gevarieerde lunch.

Wij verwachten om ongeveer 17.30 uur weer terug te zijn in het Gooi.

Vertrektijden:

8.10 uur Huizen, de Rustmaat

(bij voldoende deelname)

8.30 uur Bussum, Verlosserkerk

8.40 uur Bussum, bushalte Ceintuurbaan

8.45 uur Bussum, Iepenflat, Iepenlaan

8.55 uur Bussum, Godelinde, Huizerweg

De prijs van deze reis is € 60,00 p.p. Iedereen is welkom, maar niet leden betalen € 65,00.

U kunt zich opgeven bij:

Hannie Walet, ☎ 035-5258205

Nico de Vries, ☎ 035-5265517

Neem uw legitimatiebewijs en zorgverzekeringspas mee.

De betaling dient uiterlijk 22 september op onze bankrekening te zijn bijgeschreven.

Het rekeningnummer vindt u in het colofon.

Voor deze datum moet u zich ook hebben opgegeven.

**Wilt u tijdens deze dagtocht zorgen voor uw eigen mondkapjes!?**